

# JAARTHEMA PASTORAAL

Een pedagogie van de hoop is fundament en bindmiddel voor een waarachtige katholieke dialogeschool. Ze is gericht op een brede en diepe vorming van de mens in al zijn facetten.

Acht wegwijzers geven richting, naar Jezus' voorbeeld: duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, verbeelding en de inspiratie van de eigen school.

Ze helpen je om onderweg vreugde te vinden en **de kracht van verbinden** indringend te ervaren.

“Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben de stam van Gods druivenplant, en jullie zijn de takken ... Jullie moeten met mij verbonden blijven, en ik met jullie. Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. Net zoals er alleen druiven groeien aan takken die aan de stam vastzitten. Aan losse takken kunnen geen druiven groeien. Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken. Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen.’”

*Jo 15,1-5 passim – Bijbel in Gewone Taal*